

Maassluis 400 jaar los van Maasland

Geschreven door W.A. de Smit

maandag 31 maart 2014 20:59 - Laatst aangepast maandag 21 april 2014 14:47



In 1614 scheidde het huidige Maassluis zich af van Maasland. Wat vooraf ging aan die afscheiding vier eeuwen geleden en hoe de plaats groeide is een verhaal waard. Het Genootschap Oud-Westland heeft mevrouw Ineke Vink – vrijwilliger bij de Historische Vereniging Maassluis – bereid gevonden om hier op 16 april a.s. een lezing over te houden - [klik hier voor nadere info](#)

.

Algemeen bekende gebeurtenissen in Maassluis zijn het psalmenoproer in de 18^e eeuw en het bombardement in de jaren veertig van de vorige eeuw. Maar dat Maassluis in vroeger tijden kaperschepen uitstuurde is minder bekend. Bijzonder is ook het feit dat Ary Roest, begin 19^e

eeuw burgemeester van Maassluis, uit eigen zak de benodigde gelden voor de werkverschaffing betaalde.

Het verhaal van Maassluis is boeiend, onderhoudend en verrassend – juist ook omdat deze plaats vanuit haar boeiende verleden hard aan de toekomst werkt.